

Φύλλο 1ο Μάρτιος 2016

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

7ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Β3΄

25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 25 Μαρτίου είναι μία διπλή εορτή που εκτός από εθνική είναι και θρησκευτική. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου δηλαδή την *χαρμόσυνη είδηση* για τον Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Μαριάμ .Είναι επίσης εθνική μας εορτή καθώς τότε ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση . **Η Επανάσταση του 1821** ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου εθνικού κράτους.

Από τους

Κωνσταντίνος και Λάζαρος

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ



ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο **Θεόδωρος Κολοκοτρώνης** ήταν αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821. Από μικρός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ακολούθησε τον πατέρα του στις διάφορες περιπέτειές του. Σε ηλικία μόλις 15 ετών έγινε αρματωλός εναντίον των κλεφτών. Πρωταγωνίασε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις του αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι, στην άλωση της Τριπολιτσάς και τέλος στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια όπου κυριάρχησαν η ευφυΐα και η τόλμη του στρατηγικού του νου. Οι επιτυχίες αυτές τον ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Μετά από ένοπλες συγκρούσεις στη διάρκεια του εμφυλίου, ο ίδιος και ο γιος του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο Ναύπλιο.

Από

Δημήτριο



ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Ο **Γεώργιος Δίκαιος** περισσότερο γνωστός με το παρατσούκλι **Παπαφλέσσας**, <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82> - cite note-4 ήταν κληρικός, πολιτικός και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έδωσε πολλές σπουδαίες μάχες έμεινε όμως γνωστός για την μάχη στο Μανιάκι. Στη Μάχη στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου, βρήκε τον θάνατο προβάλλοντας ηρωική αντίσταση μαζί με τους λίγους άνδρες που του είχαν μείνει. Σύμφωνα με την ιστορία, μετά το τέλος της μάχης ο Ιμπραήμ ζήτησε από τους στρατιώτες του να αναζητήσουν και να βρουν το νεκρό σώμα του Παπαφλέσσα. Όταν εκείνοι το βρήκαν, τους διέταξε να

τοποθετήσουν πάνω στο ακέφαλο πτώμα το κεφάλι και να τον στήσουν σε μια βελανιδιά που βρισκόταν εκεί. Τότε ο Ιμπραήμ πλησίασε τον νεκρό Παπαφλέσσα και τον φίλησε στο μέτωπο σε ένδειξη αναγνώρισης της γενναιότητας και του ανιδιοτελούς θάρρους

του.<https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%B%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82> - cite note-44

Από

Παναγιώτης



ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα καταγόταν από την Ύδρα. Γεννήθηκε μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης όταν πήγε η μητέρα της να επισκεφτεί τον πατέρα της που ήταν φυλακισμένος. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχε σχηματίσει ένα δικό της εκστρατευτικό σώμα που το αποκαλούσε «γενναία παλικάρια». Ξόδεψε όλη της την περιουσία για τον αγώνα γιατί αγαπούσε πολύ την πατρίδα της.

Από

Φωτεινή



ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από τον δάσκαλο τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και του λέει τις απαντήσεις. Η πρώτη είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται ακόμα. Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος Πότε γεννήθηκες; Το 1821 "Πώς σε λένε;" Θεόδωρο Κολοκοτρώνη» "Μα καλά τρελάθηκες;" "Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα»

Από

Κατερίνα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

Ο **χαρταετός** είναι μια ελαφριά κατασκευή σκοπός της οποίας είναι να πετά με τη βοήθεια του αέρα. Ο χαρταετός κρατιέται από αυτόν που τον πετά μέσω της καλούμπας, ενός λεπτού σχοινοῦ. Η συνήθεια του πετάγματος χαρταετού προέρχεται πιθανότατα από την Κίνα. Οι λαοί της Ανατολής τους χρησιμοποιούσαν σε τελετές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Πίστευαν ότι όσο πιο ψηλά ανέβει τόσο πιο τυχεροί θα είναι. Είναι δημοφιλής σήμερα στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη και στο Αφγανιστάν. Στην Ελλάδα το πέταγμα του χαρταετού είναι μέρος των εθίμων της Καθαρής Δευτέρας και συγκεκριμένα του υπαίθριου εορτασμού της - τα λεγόμενα κούλουμα. Ο σκελετός των χαρταετών

κατασκευάζεται είτε από ελαφρύ ξύλο είτε από πλαστικό, ενώ το μέρος που φέρνει αντίσταση στον αέρα από πλαστικό φύλλο ή χαρτί.



Από

Κατερίνα

Ποίημα για την φιλία

Τους φίλους μου τους αγαπώ
Τους προστατεύω ,τους βοηθώ
Με τη φιλία στη ζωή
Είμαστε πάντα δυνατοί

Δεν πρέπει να θυμώνουμε
Αλλιώς θα μαλώνουμε
Θέλουμε συνεργασία, σεβασμό
Ειρήνη κι ευτυχία

Με ειρήνη και χαρά
Έχω μια μεγάλη αγκαλιά
Που σε μία ζωγραφιά
Χωράει όλα τα παιδιά

Ένα Περιστατικό στην Γειτονία μου

Στην γειτονία μου έχουμε έναν άστεγο που τον λένε Γιώργο και είναι πολύ κάλος άνθρωπος. Μια νύχτα που ευτυχώς έλειπε, πήρε φωτιά η καλύβα του. Οι γείτονες πήραν τηλέφωνο την πυροσβεστική και στην αστυνομία και έσβησαν την φωτιά. Ο Γιώργος στεναχωρήθηκε και ξαναέφτιαξε την καλύβα του και τώρα είναι καλά.

Από

Άγγελο

Από τους

Μαθητές της Β3 τάξης του 7^{ου} δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
και τους μαθητές του 6^{ου} ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ευόσμου.